

De Beeldhouwer

*Ik heb het me niet ingebeeld
Hij heeft een kop als een beeld
Een man uit 1 stuk
Maakt zich niet nodeloos druk
Het is niet om te grappen
Hij had zichzelf kunnen kappen
Een rots
Trots
Maar niet overdreven
Begrijpt het leven
Legde me uit alras
Dat hij niet groot werd omdat zijn werkrumte te klein was*

*Zijn vrouw en hij hebben mekaar geko-
zen
En leven al 56 jaar in symbiose
Ik kan je ook vertellen
Ze maakt super lekkere frikadellen
Ze zocht dingen terstond
Terwijl ze onmiddellijk opstond
En hij voorspelde lachend dat ze ze niet
vond
Hij zei ze, ze heeft pech
Want ons Ilse is er mee weg
De tweede keer kwam het niet uit
Een foto was haar buit.*

*Hij vertelt zonder dralen
Levenschte verhalen
Ik merkte het geleidelijk
Hij heeft een heel klare kijk
Het is reuze
Zoals hij staat achter elke keuze
Voorwaar
Een echte levenskunstenaar*



INHOUD	
Editoriaal	3
De gilden in Waelhem	4
Welkom in Walem	10
Het cremerieke - rechtzetting	13
1910: 110 jaar geleden in onze dagbladen	14
Vroeger en nu	17
Pasen en eieren	18
De beeldhouwer	20

kdb

Driemaandelijke uitgave - Erkenningsnummer: P920996
v.u. : Walter Marijoet - Kloosterstraat 76, B-2800 Walem
www.heemkundewalem.be
E-mail: info@heemkundewalem.be

Heemkundige Kring Dr. Croquet - Walem



MAGAZINE 57 - De gilden in Waelhem

Driemaandelijke uitgave : april-mei-juni 2020

